



*Graag was je nog gebleven
maar het lot kan je niet ontlopen
jouw tijd was gekomen
je moest ons gaan verlaten.*

*De strijd is gestreden
in de vroege morgen spreidde je
als een vlinder
de vleugels en vloog weg
naar het eeuwige licht.*

- Paula Hagenaars -

Nicole Elsermans

weduwe van Jan Draeyers

geboren te Antwerpen op 23 januari 1940 en aldaar overleden
in het ZNA Middelheim op 2 november 2021.

U wordt vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen
van de afscheidsplechtigheid in de aula van rouwcentrum LOOTS
Cogelsplein 1-3 te Deurne,
op **woensdag 10 november 2021 om 13.30 uur.**

Samenkomst aan het rouwcentrum om 13.15 uur.
(er is parkeergelegenheid op parking Rivierenhof
of parking Rode Kruisplein - Lakborslei)

Aansluitend op de plechtigheid volgt de asverstrooiing
op de verspreidingsweide van de begraafplaats
Ruggeveld te Deurne.

Rouwadres:

Van Glabbeek - Draeyers
Vleerakkerstraat 80 - 2100 Deurne

www.begrafenissenloots.be

Dit melden u bedroefd:

Eric en Ann Van Glabbeek - Draeyers,

haar kinderen,

Tim en Amber Van Wuylswinkel - Kenes,
Jaro,

Kevin en Nele Van Glabbeek - Van Rillaer,
Billie, Jess,

Dennis en Stefanie Van Glabbeek - De Ryck,
Vic, Mia, Renee,

Oliver Van Glabbeek,
Jack,

*haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen.*